

## De familie Dauwerse waren onze gasten in Mhofu van 21 augustus t/m 29 augustus 2009

Hallo Wilma en Ivo,

Het was een heel mooie vakantie. Ik heb veel in jullie gastenboek geschreven. Marion vond het jammer dat ze daar geen kopie van mee kon nemen. Ik kan bladzijden vol schrijven, maar zal het proberen kort te houden:

Om te beginnen Swaziland. Fantastisch. Zeer vriendelijke mensen, kinderen zwaaien allemaal. Via via, bewoners bezocht op het platteland en een school. Tjonge, veel armoede en ellende maar desondanks zijn de mensen vriendelijk. Vriendschap met een Swazi kunstenaar gemaakt, via degene die onze quad tour begeleidde.



Veel beeldjes gekocht en uiteindelijk mijn fleece-trui aan hem gegeven (kon hij beter gebruiken dan ik, hoewel ik bij o.a. een tocht met Kobus de trui nog graag had willen hebben).



Blyde rivier. Eerst naar Forever Blyde resorts bij de Three Rondavels. Paardrijtocht, prachtig. We hebben het opvangcentrum voor Cheeta's bezocht in Hoedspruit en Moholoholo (ook daar in de buurt). Moholoholo is een echte aanrader. Dit is een opvangcentrum voor dieren (veel vogels. w.o. gieren). maar ook cheeta's, ratels (honigdass), Jonge neushoorn etc. Er wordt daar een zeer indrukwekkende presentatie gehouden en de jongens mochten met een leren handschoen met een stuk vlees een gier naar zich laten vliegen. Het verhaal bij en over de ratels zullen we nooit vergeten.



Ook de jongens niet, geweldig. Die beesten zijn nergens bang voor, en de eigenaar van Moholoholo wist er mee om te gaan, we hebben enorm gelachen. Ook een paar dagen in Swadini gezeten. Prachtig resort en vreemd genoeg de helft van de prijs van het eerste resort. Bij beiden een chalet.



En toen jullie huis. Het eerste verblijf waar we 's avonds ook lekker thuis bleven. Genieten van de dieren en lekker kaarten. Wat iedereen al schrijft. Een dierenrijk ten top. Zebra, bosbok, kudu. Alles komt eten. Apen niet gevoerd, maar ze zijn toch vervelend. Ook veel gestreepte dasmuishonden (tientallen die op bezoek kwamen). De jongens hebben ze gefilmd.



We zijn vaak in het Kruger geweest. Eén keer toen we in het noorden waren (Orpen- Satara) en vijf keer bij jullie, waaronder één keer met Kobus. Kobus weet veel te vertellen, dat heb ik

ook in het gastenboek gezet./ Veel dieren gezien w.o. 6 cheeta's. Altijd op de S28 (ook in boek gezet voor volgende gasten). Was een tip van Norval. Leeuwen, luipaard, veel bromvoëls (op een dag 10 stuks), hyena's. ook op de S28. Veel neushoorns etc., secretarisvogel. twee ratels (honingdassen), Gompu's etc. Veel arenden en valken. Was wel leuk met Kobus, want ik wist de Nederlandse namen van veel vogels, die hij weer kan gebruiken.





**De vogels bij jullie huis zijn onbeschrijflijk mooi. Dat is de grote waarde van jullie huis, de rust en de dieren.** Vlak bij de rivier zie je alles al. Leeuwen, kudde buffels van 500 stuks, neushoorns, olifanten. 's avonds hoor je de leeuwen en hyena's. We hebben genoten. Als Mozambique nu wat toeristvriendelijker wordt, is het nog aantrekkelijker, want dan rijd je naar de kust.

Rick stond op een avond met zijn blote voet op een schorpioen(tje) in het huis. Het beest stak hem niet, maar het was even schrikken. Gelukkig liep het goed af. Er zat in hun kamer een grote gekko, maar dat waren we gewend van vorige vakanties. Het zijn trouwens leuke en enorm nuttige dieren.

**Ze zien jullie graag op Marloth park. De overbuurvrouw Ronelle Kemp, zei al "Ivo en Wilma are in Holland, but they live in South Africa"**

Bedankt voor alles. Als we jullie niet gekend hadden waren we niet in Zuid-Afrika terecht gekomen.

Groet,  
Marion, Rick, Mark en Fred.